

Tips om anderstalige nieuwkomers in de eerste schoolweek een goede start te bezorgen

- door [Helena Taelman](#)
- Geplaatst op [17/08/201618/09/2018](#)
- [blog met een inspirerend voorbeeld](#)



Wat anderstalige nieuwkomers tijdens de eerste schooldagen ervaren, zet de toon voor de rest van het schooljaar. Uiteraard wil je hen veel groeikansen geven. Krijgen zij een plaats in jouw voorbereiding van het nieuwe schooljaar?

Ik vond de volgende tips via een berichtje van Karen Nemeth:

1. Welke talen spreekt hij thuis?

Zelfs al kent het kind een mondje Nederlands, zorg ervoor dat je weet wat hij thuis spreekt. Zo kan je waardering tonen voor de thuistaal, en ondersteuning bieden, al is het maar in de vorm van een andere kleuter die thuis dezelfde taal spreekt.

2. Affiche met welkom in de thuishalen.

Zoek voor alle thuistalen het woord voor ‘hallo’ of ‘welkom’ op (met [google translate](#)). Maak er een affiche mee die zichtbaar is voor alle ouders gedurende de eerste schoolweek. Zo ervaren ze vanaf dag 1 dat ze erbij horen, en welkom zijn met hun zorgen en vragen.

3. Een foto voor de ouders waarop hun kind plezier beleeft.

Maak tijdens de eerste schooldag een foto van de anderstalige nieuwkomer terwijl hij met veel plezier aan het spelen is. Stuur deze foto (via e-mail of sms) naar de ouders om hen gerust te stellen: ze kunnen zien dat hun kind veilig en gelukkig is in de kleuterklas. Een reden te meer om hem niet snel thuis te houden.

4. Talen en culturen zichtbaar in de klasinrichting.

Je bent ongetwijfeld nu jouw klas aan het inrichten. Heb je er al aan gedacht om boeken, muziek-CD's, spelletjes, foto's in de klas te zetten die de verschillende talen en culturen weerspiegelen? Vraag hulp in de plaatselijke bibliotheek om boeken en muziek in de thuistalen te zoeken. Vraag hulp aan de ouders voor materiaal voor in de huishoek. Dit is geen luxe, maar maakt het jou gemakkelijker om aan te sluiten bij de voorkennis van de kleuters.

5. De naam van het kind juist uitspreken.

Op school met een vernederlandste naam toegesproken worden, kan de kleuter het gevoel geven dat hij iemand anders moet worden dan hij thuis is. Vergissingen zijn snel gebeurd: de naam werd verkeerd genoteerd bij de inschrijving, of jij weet echt niet hoe je de klanken in die vreemde taal moet uitspreken. Maar je wil toch niet dat kleuters hun hele schoolloopbaan de verkeerde naam krijgen? Daarom, vraag aan de kleuter of aan zijn ouder om jou de juiste uitspraak van zijn naam te leren.

Bronnen:

[De blog van Karen Nemeth](#) (Amerikaanse expert op vlak van meertaligheid in de kleuterklas)

[Engels artikel over verkeerde namen toekennen aan anderstalige nieuwkomers](#)