

COLUMN

## Hondenpoepoorlog

**KOENRAAD DE WOLF** | Niet een staats-hervorming of de vorming van een nieuwe regering, maar de hondenpoepplicht het meest zwaarwichtige vraagstuk van sommige politici. Twee weken bond Knokke-Heist de strijd aan met de hondenuitwerpselen die deze chique badplaats teisteren. Zonder één uitzondering werden alle agenten – zelfs de leden van de recherche – opgevoerd om de hondendrollen te identificeren en de eigenaars van de loslopende honden bij de lurven te vatten. Dit lijkt wel een gedroomd scenario voor de Franse regisseur Dany Boon van *Rien à déclarer* en de succesfilm *Bienvenue Chez Les Ch'tis*. Maar in Knokke-Heist is het streng verboden te lachen met de hondenpoepoorlog.

De 'eerste veldslag' leverde tot dusver 100 boetes van 50 euro op. Verblind door dat succes predikt burgemeester Leopold Lippens nu de totale oorlog. Zijn strijdmiddel is de aanleg van een DNA-databank voor honden, zodat iedere drol kan worden geïdentificeerd. De kostprijs is alvast geen probleem voor een gemeente die zelfs geen gemeentetaks heeft.

De ondernemingszin van burgemeester Lippens stimuleert onze creativiteit. Ziehier een voorstel met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012: waarom zou hij de hondenpoepoorlog niet uitbreiden naar de uitwerpselen van alle andere levende wezens in Knokke-Heist? Allereerst zou de burgemeester zich moeten concentreren op de duivenspatjes die om de haverklap de ruiten van de wagens besmeren of in het slechtste geval op je voorhoofd belanden wanneer je op een of ander terras zit te genieten van een ijsje. En ook hier biedt een DNA-databank de oplossing. Zo gaat het ringen van elke duif gepaard met het afnemen van een DNA-staal. De duivenmelkers weten wat hen te wachten staat.

Ook willen we alle inwoners en gasten die onderweg dringend een behoefte moeten doen, waarschuwen. Wie onderweg stopt om in de bossen zijn nood te lenigen, kan voortaan het gevaar lopen op heterdaad te worden betrapt. De recherche van Knokke-Heist stelt zich volgens ons scenario immers geregeld verdoken op langs de wegen – uitgerust met een lading hondenpoepzakjes om de harde bewijzen meteen te verzamelen. In geval van betwisting kan ook hier DNA-onderzoek uitsluitel geven. Maar één heikele kwestie moet Lippens zelf zien te klaren: waarheen met al die verzamelde poep?

## DE MENING VAN... HANS VAN CROMBRUGGE

Hans Van Crombrugge is hoofdlector aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Hogeschool-Universiteit Brussel.

# Islamitisch ouder zijn in het Westen

Over de mogelijkheid van een 'westerse islam' zijn de geesten verdeeld. Vanuit zijn vakgebied is gezinspedagoog Hans Van Crombrugge optimistisch. Op 19 mei leidt hij in Brussel een colloquium over de westerse islamitische pedagogische theorie en praktijk. De islam brengt ons heus niet alleen maar miserie, argumenteert hij.

"De islam brengt ons alleen maar, de par sa nature, miserie, waar ook ter wereld, ab initio en ten overvloede, elke dag opnieuw", meent publicist Wim van Rooy. Als dat waar zou zijn, dan moeten we echt angst hebben. We stellen immers vast dat steeds meer Belgen van allochtone afkomst zich uitdrukkelijk als moslim profileren. Bij het zoeken naar identiteit blijkt het geloof een grote aantrekkingskracht te hebben. Islam inspireert bovendien niet alleen immigranten en hun nakomelingen: steeds zichtbaarder worden ook autochtone Belgen die zich bekeren tot de islam.

### Westerse islam

Ook stellen we vast dat er een groeiend aanbod is van publicaties die zich bezinnen over een 'westerse' islam. Een voorbeeld is Tariq Ramadan. Voor velen een enigmatische figuur: overtuigd moslim, heel traditiegevoelig, heel spiritueel, maar tegelijk iemand die de humanistische verworvenheden van het Westen weet te waarderen, een pleidooi houdt voor een islam die kan leven met en in de moderniteit. Hij schreef recentelijk nog een *philosophie du pluralisme* onder de titel *L'autre en nous*. Op grond van zijn geloof is hij kritisch voor politieke regimes die pretenderen islamitisch te zijn, maar hij liet zich toch voor de kar spannen van de Iraanse media. Is hij een authentieke zoeker die zijn geloof hier in Europa als Europeaan wil beleven of is hij een wolf in schaapskleren die alle middelen geoorloofd acht om de wereld te islamiseren? Van Rooy zal van het laatste overtuigd zijn. Ik evenwel meen dat hij oprecht overtuigd is van de mogelijkheid en wenselijkheid van moslim-zijn in een pluralistische moderne samenleving. Die mening deelt ook Gregory Baum in zijn boek *The theology of Tariq Ramadan. A Catholic perspective*.

Ik ben geen islamoloog, noch theoloog, maar pedagoog. Wat mij sterkt in mijn vertrouwen zijn de ontwikkelingen in de 'westerse' islamitische pedagogische theorie en praktijk. Samen met studenten gezinswetenschappen gingen we praten met jonge Belgische ouders die als moslim heel bewust een gelovig gezinsleven willen uitbouwen. Hoe denken en praten ze over opvoeding en ouderschap? Wat vinden ze waardevol voor hun kinderen? Met welke problemen worden ze geconfronteerd? Welke oplossingen vinden ze? We hebben ook nagegaan welke informatie ze uit boeken, internet en andere media putten. De jongste jaren hebben we ons verdiept in wat vanuit de geloofstraditie over opvoeding, ouderschap en gezinsleven wordt overgeleverd. Welk opvoeding staat de islam voor? Hoe kijken ze naar ouders en kinderen? Hoe gaat men om met de traditie in confrontatie met de actuele pedagogische uitdagingen?

### Inzicht in islam

Laat me enkele opvallende vaststellingen op een rijtje zetten. Jonge moslimouders zitten zoals vele andere ouders met veel vragen over opvoeding. Hun geloof is een bron van zekerheid, maar dit wil niet zeggen dat ze vluchten uit de complexe werkelijkheid in een eenvoudige realiteitsvreemde wereld van een statisch geloof. Integendeel: ze gaan erg 'hermeneutisch' om met de overlevering, in tegenstelling tot vorige generaties. Ze maken onderscheid tussen geloof en cultuur, ze willen zelf inzicht verwerven in wat de islam zegt. Daarbij ervaren ze conflicten en spanningen tussen actualiteit en traditie. Ze moeten bewuste keuzes maken waarbij discussies met oudere generaties onvermijdelijk zijn. Individuele ontplooiing en vrijheid zijn

kernwaarden. Ze vinden steun in de islamitische pedagogie. De lectuur daarover leert hen dat ouders samen de zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen moeten opnemen, dat ouders rentmeesters zijn die hun kinderen als een schat moeten koesteren, dat ze de talenten van hun kinderen tot bloei moeten brengen, dat ze kinderen tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling moeten brengen. Vaders worden aangesproken op hun opvoedende rol: niet autoritair zijn, maar zorg opnemen, spelen, tijd maken om te praten met hun kind.

### Bij elkaar te rade

De jonge ouders gaan bij elkaar – de moskee is een ontmoetingsruimte – te rade en raadplegen de groeiende islamitische pedagogische adviesliteratuur, waarin ze hun problemen en ervaringen herkennen en waarin ze in hun waardeaanvoelen gelovig en 'westers' erkend worden. Er zijn vele gid- sen voor een positieve islamitische opvoeding. De laatste jaren profileert het echtpaar Beshir zich tot dé gezinspedagoog van de westerse islam met tal van publicaties waarin de principes van *tarbiyah* – de islamitische traditie van opvoeding en onderwijs – hertaald worden naar een echte positieve islamitische opvoeding. Aanraders voor iedereen die op zoek is naar praktische opvoedingswijsheid.

Die islamitische gezinspedagogie is niet gericht op het voortbrengen van fundamentalistische terroristen, maar wel op gelovige zelfverantwoordelijke wereldburgers die geroepen zijn om een constructieve bijdrage aan de samenleving waarvan ze deelgenoot zijn. Deze ouders zijn zoals vele anderen op zoek naar een waardevolle en zinvolle opvoeding. In hun geloofstraditie kunnen ze een pedagogische wijsheid terugvinden die duidelijk niet het monopolie is van de moderne pedagogie. Hun geloof brengt duidelijk niet alleen 'miserie' voort, maar bevat integendeel inspirerende humaniserende pedagogische denkbeelden.

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de HUB houdt op 19 mei een **dag van de opvoeding** met Tariq Ramadan als gast. Meer info [www.hig.be](http://www.hig.be)

In DE MENING VAN... kunnen lezers en medewerkers van *Tertio* hun visie kwijt op een actueel onderwerp. Hun mening geeft niet noodzakelijk de visie van de redactie weer.

Jonge moslimouders zitten zoals vele andere ouders met veel vragen over opvoeding. Hun geloof is daarbij een bron van zekerheid.



© ISTOCK